



DE GESCHIEDENIS VAN ONZE PROVINCIES — LUIK

3. — De zeshonderd Franchimontezzen

LIEBIG PRODUKTEN = besparing

*J. Liebig*

Nadruk verboden

Verklaring op keerzijde

Duizenden verstandige huisvrouwen gebruiken dagelijks **Liebig Produkten**; duizenden fijnproevers stellen ze op prijs: is dit niet de beste referentie?

### 3. — De zeshonderd Franchimontezzen

Het politiek leven te Luik werd dikwijls gestoord door sociale conflicten die het kapittel, de gilden en de ambachten, door de arbeiders gevormd, tegenover elkander plaatsten. In het begin van de XIVe eeuw, verkregen deze laatste het staatkundig overwicht.

Op buitenlands gebied, integendeel, bood het Luikse land eendrachtig en zegevierend het hoofd aan de hertogen van Brabant en Limburg. Deze trachtten de eenheid van Lotharingen te hunnen voordele te herstellen en wensten de handelsweg Brabant—Keulen te beheersen.

Die strijd was geluid in de XIVe eeuw, wanneer de hertogen van Bourgondië de eenheid der Nederlanden verzeuenlijkten en de onafhankelijkheid van het prinsdom Luik bedreigden. De tussenkompstpolitiek der hertogen, ingewilligd door de bisschoppen, werd door het volk verworpen. Verschillende tragische nederlagen: Othée, Montenaken, Brusthem, konden de Luikenaars niet ontmoedigen. In 1468, besloot Karel de Stoute, door de Franse koning Lodewijk XI geholpen, een nieuwe opstand wreedaardig te kastijden. Toen besloten 600 mannen, uit het markizaat Franchimont afkomstig, zich bij verrassing van Karel de Stoute meester te maken. Gedurende de nacht, vielen ze met succes het Bourgondisch kamp aan (zie prentje). Maar de vijand wist zich te hervatten en de moedige Franchimontezzen werden tot de laatste man uitgemoord. De stad Luik werd geheel en al vernield en Karel verwoestte gans het markgraafschap Franchimont.

Compagnie **LIEBIG**, gesticht in 1865